

Veer in de Reet
15 februari 2016

Kleine Grote Man

Elke cabaretier wil graag veren in zijn reet
Als beloning voor zijn werk en voor zijn leven
Het liefst met veel publiek, zodat iedereen het weet
Graag pluimen op de hoed van
"God, wat ben jij goed!"
Jij hebt 't helemaal: dat échte artistieke bloed.
En daarom ben ik blij dat ik u mededelen kan
De veer gaat in de reet van die kleine, grote man.

Hij moet 't nu voorlopig wat kalmer aan gaan doen
Omdat z'n hart een tikkie heeft gekregen
Maar we zitten al in spanning voor 't volgende seizoen
Zwerftie weer langs velden en langs wegen?
Wie weet hoe het zal gaan?
Ik durf de stelling aan
Dat hij hiér 't volgend jaar in volle glorie weer zal staan.
Ik ben er bijna zeker van: hij komt er straks weer an:

Die vaak brutale
Hallef kale
Rooie rakker
Halve kakker
Bijdehandje
Mavo-klantje
Van God gezonden
Opgewonden
Stukjesschrijver
Overdrijver
Oproerkraai
Onrustzaai
Hypochonder
Grappenwonder
Druktemaker
Bucklerkraker
Zeer royale
Collegiale
Agressieve
Productieve
Creatieve
Maar ook lieve
KLEINE GROTE MAN!

©Paul van Vliet